

KORONA VİRÜSÜ VE KORKU

Korona Korkusu

2019 Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinin Pazar yerinde ilk insanlar virüse yakalanınca, henüz kimse dünyayı ne beklediğini tahmin edemedi. O zamandan beri Korona virüsü son hızla yayılıyor. Durdurulamaz bir şekilde!

Bu virüs özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için ciddi bir sağlık tehlikesidir. Ölüm oranı grip hastalığından birkaç kat daha fazladır.

Şüphesiz birçokları bu virüsün Avrupa'ya gelmemesini umut etti. Ama ne yazık ki şimdi burada! Ve bize yaklaştıkça korku daha fazla halk arasında yayılıyor.

Her birimiz bu virüse yakalanmamayı umut ediyoruz. Ama eğer yakalanırsak ne olacak? Elbette o zaman bizi çok fazla etkilemeyeceğini ve ölenlerin arasında olmayacağımızı umuyoruz.

Ancak çok az bildiğimiz bir şeyin korkusu bizi gittikçe sarıyor. Oysa sosyal ve tıbbi ilerleme bize salgın hastalıkların geçmişte kaldığını gösteriyordu. Bu nedenle kendimizi iyi durumda hissediyorduk! Ama en sonunda şimdi, kavrayamayacağımız olaylar olduğunun farkına varıyoruz. Bunlar; iklim değişikliği, terör saldırıları ve dahası, nefesimizi kesen bir virüs.

Ama lütfen paniklemeyin! Şu anda sakin olmanız ve dikkatli davranmanız önemlidir. Çünkü korkunun kötü bir rehber olduğu bilinmektedir. Yani bu deyimeye göre: Korkunun ecele faydası yok!

Halkın iyiliği için doğru önleyici tedbirleri almak ve her türlü çabayı göstermenin yanı sıra korku yaratan şey üzerinde düşünmeli ve altında yatan nedene inmeliyiz.

Korkumuz

Korku tehditler tarafından tetiklenir. Bu oldukça doğaldır. Bazıları dış hekimine bir sonraki ziyareti düşündüklerinde bile avuçları terlemeye başlarken, hayatımızı aniden tehdit eden korkuların ne kadar büyük olduğunu bir düşünün. Yani, mutluluğumuza, sağlığımıza veya varlığımıza saldırıldığında ve buna karşı koyamadığımızda...

Korkunun asıl sebebinin ne olduğunu kendimize bir soralım: Her şey Aden Bahçesi'nde başladı, Tanrı onları uyardığı halde O'nun emrini uymayan ilk karıkocanın yani Âdem ile Havva'nın itaatsizliğiyle korku hayatımıza girdi.

Tevrat: Yaratılış 2:15-17

RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu, "Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölersün."

Bundan sonra insanlar Tanrı'dan saklandılar, artık korku içinde yaşıyorlar. Bu kötü durumdan nasıl çıkılır? Tanrı'yı yok saymak ya da O'nu kolayca görmezden gelmek bize yardımcı olmaz. Çünkü gerçek şu ki, ölüm bu dünyada insanlar için en büyük tehdittir. Kimse bundan kaçamaz.

İncil: Romalılara 5:12

Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Sonuçta ölüm, tıbbın yardımıyla bir gün kurtulabileceğimiz biyolojik bir sorun değildir. Ölüm, günahın ücretidir. Tanrı'ya karşı günah işlediğimiz için ölmeliyiz. Ama her şey ölümle bitmiyor! Sonrası var.

İncil: İbraniler 9:27

Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak bütün insanların için geçerlidir.

Herkes Tanrı'ya bir kez hesap vermek zorundadır.

Tanrı korkuyu etkisiz kılar

Tanrı korku içinde yaşamamızı istiyor mu? Hayır, asla! Sevgi dolu ve merhametli bir Tanrı'dır. Bize Sonsuz yaşamı vermek istiyor. Bunun için Oğlu İsa Mesih'in bizim yerimize ölmesine izin verdi.

İncil: Yuhanna 3:16

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Kimse kaybolmak zorunda değil! Fakat kurtuluş sağlayan Tanrı'nın sevgisini kabul edip etmemek bize bağlıdır. Tanrı bizi kendisiyle barıştırmak için her şeyi yaptı.

Tanrı'nın bizden beklediği tek şey, suçlarımızı görmemiz, içtenlikle itiraf etmemiz ve İsa Mesih'e Kurtarıcımız olarak inanmamızdır. O zaman Tanrı tarafından kabul edilir ve sonsuza kadar güvende oluruz. Tanrı'nın her çocuğunun önünde harika bir geleceği vardır.

İncil: Vahiy 21:4

Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı." Peki ya korona virüs korkusu ne olacak?

Elbette, İsa Mesih'e olan inancınız virüslere karşı bizi bağışık kılmaz. Ancak Tanrı'nın lütfunu deneyimleyen kişi, Tanrı'nın kendisini sevdiğini bilir ve tüm yaşam koşullarında ruhu esenlik içinde olur.

İncil: Romalılara 8:35 *Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?*

İncil: Romalılara 8:37-38

Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.